

Periode 1983-1993

De start van het seizoen 1983-1984 stond in het teken van het 40 jarig jubileum. Een speciaal ingesteld jubileumcommissie had een hele week weten te vullen met allerlei festiviteiten. Mede door het mooie weer werd het een geweldig succes. Wernhout 3 gaf dit seizoen een extra feestelijk tintje door naast het opeisen van het kampioenschap, royaal de promotiewedstrijd te winnen (6-0 tegen BSC).

Trainer Lauwen nam aan het einde van dit seizoen afscheid en werd opgevolgd door John van Soest.

In zijn eerste seizoen als trainer wist Wernhout 1 via een periodetitel een beslissingwedstrijd voor promotie af te dwingen tegen Achtmaal. Een gespannen Wernhout verloor voor de ogen van een groot publiek met 1-2 van Achtmaal. Ook de verzorger H.Voesenek, de eerste officiële verzorger in de geschiedenis van Wernhout kon hieraan niets doen.

Het was toch een seizoen van vernieuwingen voor Wernhout, naast een trainer en verzorger had Wernhout ook dit seizoen voor het eerst een jeugdtrainer, Frans van Bedaf en een meisjes team. Helaas moest een seizoen later dit meisjesteam zich halverwege de competitie terugtrekken omdat er te weinig voetbalsters overbleven.

Wernhout 11 verloor ook een beslissingswedstrijd, zij het voor het kampioenschap. VVR toonde zich in deze strijd met 3-0 (geflatterd) sterker. In het seizoen 1985-1986 verrijkt Wernhout opnieuw haar accommodatie. Op 1 februari om precies te zijn, werd de nieuwe kantine officieel geopend door wethouder Hoekman. Het kleine "hol van de Sjol" was kantine af en werd omgedoopt tot bestuurs-/ontvangstruimte.

Aan het einde van dit seizoen konden we ook weer een kampioen binnen halen. Wernhout 1, vanaf het begin aan de kop van de rangschikking promoveerde zo naar de eerste klasse.

Het seizoen erop kon Wernhout 1 zich goed handhaven in de eerste klasse en Wernhout 2 werd eindelijk kampioen in de derde klasse. Na jaren achtereen bovenin meegedraaid te hebben was het eindelijk raak. Het tweede behaalde maar liefst 40 punten uit 22 wedstrijden en liet nummer twee op 8 punten achter zich.

Voor het seizoen '87-'88 diende een nieuwe trainer zich aan. Luc Ivens, samen met de nieuwe verzorger Hans Wolf moesten proberen de prestaties, door Wernhout behaald in voorgaande jaren, te continueren. Dat dit moeilijk zou zijn wist iedereen. Het werd dus geen volslagen verrassing dat het eerste nipt degradeerde. Gelukkig had de jeugd wel lichtpunten. Voor hen werd een jeugdkamp georganiseerd aan het begin van het seizoen dat zeer goed bevallen is. Ook had de jeugdafdeling een kampioen in haar gelederen. De B3 werd na een enerverende competitie kampioen.

Zonder dat dit iets met de prestaties van het eerste elftal te maken had stopte Rinus Schouwenaars aan het einde van het seizoen, na 21 bestuurlijke jaren, als voorzitter en bestuurslid. Toon Bogers, geen onbekende in het bestuur, nam deze taak weer op zijn schouders.

Het seizoen '88-'89 kende geen hoogtepunten of dieptepunten. Ruud Marijnissen werd verzorger en na een seizoen zonder jeugdtrainer werd Kees de Peijper aangetrokken om de bovenste jeugdelftallen te trainen.

Een seizoen later wederom geen echte hoogtepunten. Opmerkelijk was wel dat Wernhout 2 aan het einde van hun competitie een beslissingwedstrijd moest spelen om behoud terwijl ze uit 22 wedstrijden toch 19 punten hadden behaald. Deze beslissingwedstrijd werd overigens overtuigend gewonnen.

Jack Lodders stopte aan het einde van dit seizoen als bestuurslid

Voor het seizoen '90-'91 had het bestuur van Wernhout grootse plannen.

Er zat talent in de club en dit zou voetballen op een hoger plan kunnen betekenen. Trainer de Heer, reeds eerder trainer geweest werd aangetrokken en de fanatieke verzorger Mario van de Klundert deed zijn intrede. de hooggespannen verwachtingen werden dit seizoen niet door senioren ingelost. Bij de jeugd werd dit wel gedaan door de B2. Aan het einde van dit seizoen werd het bestuur wederom een lid kleiner. Dit waren redenen genoeg om voor het seizoen '91-'92 John Kustermans en Hans Zagers als bestuurslid te kiezen. De B-jeugd presteerde dit seizoen weer opvallend goed. Nu was er een beslissingwedstrijd voor nodig om hun van een tweede titel in succesie af te houden.

Inmiddels was Frans van Bedaf (ooit jeugdtrainer op Wernhout aangetrokken als verzorger. Met hem stevende het eerste elftal in het seizoen '92-'93 af op een tweede plaatst. Deze plek betekende promotie naar 101 omdat kampioen Sprundel alle periodetitels op zak had gestoken. De promotie kwam erg mooi uit in een jaar dat Wernhout zijn 50-jarig bestaan zou gaan vieren. Dit bestaan werd 's zomers groots gevierd met een feestweek van 9 dagen. Ondanks de weersvoorspellingen en de slechte zomer was het in deze feestweek stralend weer. Na zo'n feestweek is het vaak moeilijk om de voetbalraad op te pakken. Marco Maas, de toenamlige trainer heeft dit destijds gedaan. De start van de competitie '93-'94 zag er in ieder geval veelbelovend uit.