

Periode 1973-1983

In het seizoen 1973-1974 speelde het wispelturige Wernhout 2 een belangrijke rol in het kampioenschap. Niet dat zij kampioen konden worden, dat niet. In de laatste competitiewedstrijd moest Wernhout 2 spelen tegen Achtmaal 1. Bij winst zou Moerse Boys 2 kampioen worden en bij verlies zou het kampioenschap naar Achtmaal gaan. Wernhout 2 deed haar sportieve plicht en wist uit deze derby (met veel publiek) een gelijkspel te halen. Antoon Bogers bedankte dit jaar voor het bestuur, hij werd vervangen door Andre Arnouts.

In 1974-1975 veranderde Wernhout van trainer tijdens het lopende seizoen. De heer Roeke deed zijn intrede. Door allerlei omstandigheden werden veel trainingen verzorgd door Jan Hereijgers. Dat seizoen werd afgesloten met een kampioenschap en een promotie naar de eerste klasse. Het was 20 jaar geleden dat Wernhout in de eerste klasse speelde en menig Wernhoutenaar was dan ook diep onder de indruk van deze prestatie. In het kampioenselftal speelden: Harry Willemsen, Bart de Meijer, Herman Maas, Wim Neele, Jan Hereijgers, Frans Zopfi, Wil Hereijgers, Toine hereijgers, Jan Huybregts, Marcel de Meijer, Adrie Vergouwen, Ad Anthonissen, Tinus van Hasselt en Jan van de Bemd. De fanfare Wernhout Vooruit verzorgde een muzikale hulde, gevolgd door een bloemenhulde en een triomftocht door Wernhout. Lang duurde de feestvreugde echter niet want een seizoen later degradeerde het eerste elftal weer naar de tweede klasse. Gelukkig was er een opleving in de jeugd; in de E2 werd Wernhout 9 kampioen.

Op 17 oktober 1976 openden de wethouders Lazeroms en Marijnissen het tweede voetbalveld (eindelijk) middels het doorknippen van een lint dat de toegang tot het veld versperde. Tevens was al begonnen met de voorbereidingen op uitbreiding van de kleedlokalen. In dat jaar telde de vereniging 9 elftallen.

Nadat het clubblad een drietal jaren van het toneel was verdwenen, kwam er incidenteel wel eens een clubblad uit. De vereniging gonsde weer van de activiteiten. Er was wederom voldoende sfeer.

Vanaf 1977 kreeg trainer A. de Heer de leiding over het eerste elftal. Wernhout draaide goed mee in de kop van de ranglijst. Trainer de Heer fungeerde als speler/trainer in het eerste team.

Op 30 juni 1978 werden tot lid van verdienste benoemd: Jan van de Bemd, Kees Bogers en Jan Stes welke de daarbij horende oorkonde ontvingen. Dat seizoen hadden trainer A. de Heer en leider C.Krijnen hun handen vol aan het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden omdat er in de winterperiode elf weken geen competitievoetbal was. Tijdens deze winterstop wist voorzitter Rinus Schouwenaars in Dagblad de Stem te melden dat Wernhout op dat moment het sterkste elftak van de gemeente had. Ze hadden namelijk gewonnen van Moerse Boys, Zundert, Achtmaal en Schijf. Een hogere plaats op de ranglijst hing dus zeker in de lucht. De gedoodverfde kampioenen konden het echter niet waarmaken en eindigden op de derde plaats.

Ondertussen was er een actieve jeugdcommissie bezig om een hechte jeugdgroep te vormen. Vooral Jan Hereijgers en Tinus van Hasselt, later aangevuld met Ad Anthonissen, deden veel baanbrekend werk.

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan werd er een gezellige reünie gehouden waar ook onze tweede trainer, de Pool Sjors Pidorow aanwezig was.

In maart 79 verscheen opnieuw een clubblad wat de basis zou blijken voor herhaaldelijke uitgaven tot op heden.

Op 12 juni 1979 werden Jan Hereijgers, Andre Willemsen en Wil Damen in het bestuur gekozen. De jeugdcommissie organiseerde haar eerste jeugdtoernooi. Met 13 elftallen werd aan de competitie deelgenomen. Op twee velden moest de vereniging voetballen en trainen. Het B-veld was enorm slecht en aan de gemeente werd voor de eerste maal gevraagd hieraan iets te doen. Wernhout speelde zoals gewoonlijk aan de kop van de ranglijst. Op het laatst lieten ze het er echter bij liggen door in de laatste 4 wedstrijden slechts 3 punten te pakken. In de allerlaatste wedstrijd moest gewonnen worden om een beslissingswedstrijd te kunnen spelen. Deze adembenemende wedstrijd eindigde in een gelijke stand 1-1.

In 1980 startte Leo Stes als jeugdsecretaris nadat Jan Hereijgers dit werk zorgvuldig jaren tevoren had gedaan.

Op het tweede jeugdtoernooi in augustus 1980 opende wethouder C.Huybregts de nieuwe kleedaccommodatie. Een matig gespeeld voorprogramma bood weinig perspectief voor de reserve-kampioenen en een voetbalminnend Wernhout hield zijn hart vast. Het tegendeel bleek gelukkig waar te zijn. Nadat Wernhout als tweede eindigde en de tweede periode titel had gepakt terwijl de eerste en derde periode naar kampioen Kaaise Boys ging, promoveerde Wernhout naar de eerste klas. Het had vijf jaar geduurd voordat deze klasse weer was bereikt. Het seizoen 1981 werd met argusogen bekeken, zou de eerste klasse weer van korte duur zijn? Het seizoen begon goed met een goed opgezet buurtschappentoernooi, er werd fel gestreden om de Anton Jurriënsbokaal. Alle buurtschappen namen hieraan deel. De Weimer won dit toernooi op een grandioze wijze. Jac.Lodders was de grote man achter de organisatie van dit gebeuren.

Bij de start van de competitie verraste Wernhout vriend en vijand door de eerste 8 wedstrijden ongeslagen te blijven. Uiteindelijk eindigden ze in de middenmoot. De jeugdcommissie startte met een F-elftal; spelers tussen de 6-8 jaar voetballen over een half veld. Op een speelse manier maakten zij zo kennis met de voetbalsport.

Aan het eind van het seizoen nam trainer De Heer, nadat hij vijf jaar als trainer had gefungeerd, afscheid van Wernhout. Gelijktijdig met dit afscheid werd Bart de Meijer gehuldigd voor zijn vijfhonderdste wedstrijd in het eerste elftal. In het seizoen werd trainer A.Lauwen uit Prinsenbeek aangetrokken. Het begin van zijn trainerscarrière was moeilijk. Ondanks dat hij zich bijzonder inzette voor een goed resultaat bleef degradatie niet uit.

Jac.Lodders gaf na 21 voortreffelijk jaren het secretariaat over aan Jan Hereijgers. Wernhout begon zich op te maken voor het 40 jarig jubileum.